

Het OLIJFTAKJE



De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

6e - 2023

05-02 t/m 12-02

zondag:

10:00u **Samenkomst/Avondmaal**

Spreker: Br. Jan van Duin

Opening door: br. Robert v.d. Boon

Woe. 19:30u Kringavond

Za. 09:00u Gebedsuur

Volgende week

10:00u **GEZINSDIENST**

Spreker: Br. Herman Boon

Opening door: br. Gert Schoneveld

Jarig deze week

05-02	Vinder Quintero sr.
10-02	Mees Imthorn
	Anniël Quintero

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Filippenzen 2:3

LEES, Lees, lees...!!

Lees je bijbel bid elke dag, dat je groeien mag!

Een bekend kinderversje, maar evenzeer voor grote mensen. Zeker als je van jezelf weten mag dat je een kind van God bent.

De vraag is alleen of je ook ernaar verlangd om te groeien. In je geloof en dus ook in je relatie met Jezus en door Hem met God als je Vader. Want dat is waar de Vader en Jezus als zijn Zoon naar uitkijken. Dat ook waarvoor de bijbel als woord van God ons gegeven is en de Heilige Geest om het te begrijpen zoals God wil dat het begrepen wordt. Daarom ook de uitnodiging (of is het een opdracht) bid elke dag. Zodat je steeds meer kunt uit groeien tot die nieuwe schepping waarvoor je tot bekering mocht komen. Een beeldrager van Jezus Christus!

Of zoals de apostel Paulus het schrijft in 2Cor.5:14-15: "Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat Een voor allen gestorven is dus zijn zij allen gestorven".

Met als doel dat zij niet meer voor zichzelf zullen leven (alleen maar ik en ons) maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.

En leven betekent dan, er zijn als een lichtend licht en een zoutend zout. Levenwekkend en bederfwerend. En dat kan alleen als we Jezus volgen zoals door Hem zelf gezegd: "Ik ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt zal nooit meer in het donker wandelen", als we de bijbel lezen en bidden om de Heilige Geest om het ook te begrijpen. Want Gods woord is een lamp voor onze voet en een/Het Licht op ons pad.

Zingend getuigen en getuigend zingen; Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij. Jezus kocht met zijn bloed van schuld mij vrij. Ja Hij stierf aan het kruis voor mij!

Want zo is Hij geworden als dat Licht voor en in een wereld die, zo lijkt het steeds meer, door duisternis en donkerheid wordt geregeerd. Maar wij geloven; JEZUS IS OVERWINNAAR!!!

En daarvan mogen wij getuigen, door de liefde van God en Christus die ons dringt, ons aanmoedigt, ons voort stuwt!!

br. Jan van Duin.



Zingend op Weg

Zondag 26 februari zal er weer een 'roept u maar'-dienst zijn.

Dat betekent dat je een liedje op kan geven die U graag gezongen zou willen hebben en waarom. Als U niet wil aangeven waarom op het podium? Schrijf het op dan lees ik het voor. U kan het liedje opgeven voor zondag 19 februari bij Marina Krijgsman zelf, of via mail (marinakrijgs84@gmail.com)

Extra mededeling(en):

Door het stoppen van één van de beameristen zijn we **DRINGEND** opzoek naar een vervanger (of twee). Lijkt dit je wat, meld je dan even bij Marina.

IBAN nummers

ING: NL85INGB0000018763

gift aan:



de Ark (Gemeente)
= **Gift Algemeen** =

gift aan:

**G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)**



Zending Algemeen



Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en in gebed. (samen in gebed elke eerste woensdag van de maand en elke zaterdag ochtend)

- ⇒ [Maria en Bayanda Hufner](#) (Zuid-Afrika)
- ⇒ [Marc en Jody v. Eijden](#) - (Frankrijk)
- ⇒ [Arend en Jolinda v. Dorp](#) - (Spanje)
- ⇒ [Jack en Nel Nugter](#) - (Nederland en België)
- ⇒ [Baan Pak Phing en Christina](#) - (Thailand)
- ⇒ [Fam. C. Bennema](#) - (Wales)
- ⇒ [Karin v/d Bosch](#) - (Ethiopië)

⇒ [St Help on Helpen](#) - (Nederland)

⇒ [City of Life](#) - (Israël)

⇒ [Br. Rinus Kuyt](#)

Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders ... Wilt u een keer mee de straat op, neem dan even met Rinus Kuyt contact op.

Eredienst:

Komende zondag, 5 februari, hopen wij weer om 10.00u samen te komen om onze Here te eren en te prijzen. Jan van Duin zal spreken. Wij zijn vol verwachting van wat de Heilige Geest in ons midden gaat doen.

Avondmaal:

Ook zullen wij komende zondag, met Gods genade, het avondmaal vieren. Wij herdenken dan het lijden en sterven van onze Heiland. De prijs die Hij betaalde is onmeetbaar. Het avondmaal is een instelling die de Here de gemeente gaf in het nieuwe verbond.

Voorbede eredienst:

Gebed is en blijft 1 van de belangrijkste zaken binnen het koninkrijk van God. Iedere zondagochtend is er voorbede voordat een samenkomst begint. Deze bidstond is open voor alle gelovigen. Jong, oud, man of vrouw. Voel u welkom om deze te bezoeken. Sowieso worden demonen niet blij van biddende gelovigen. Hij zal er alles aan doen om die biddende gelovige het zwijgen op te leggen of te ontmoedigen.

Huiskringen:

Op 5 locaties zijn er komende woensdagavond weer huiskringen. 2 in Noordwijk en 3 in Katwijk. Bezoek alstublieft de huiskring. Dit is goed voor uw geestelijke groei. Bent u nog niet ingedeeld? Meld u dan.

Voorbede:

Iedere zaterdagmorgen is er voorbede in de Ark. Deze begint om 9.00u. Je kunt daar voorbede doen voor degene die je op je hart draagt. Het eenparige gebed heeft veel invloed omdat de Here er kracht aan verleend.

Zieken:

Zuster Ricky Verhoef is herstellende van haar gebroken heup. Zij verblijft in Wijckersloot. Stuur een kaartje of ga eens op bezoek! Revalidatie Marente, Afdeling: kracht. Kamer 2, Wijckerslootplein 1, 2341BB Oegstgeest.

Wilt u ook genoemd worden?

Meld u dan bij de redactie (olijftakje@dearknoordwijk.nl)

Wij kunnen niet zelf gelovigen noemen i.v.m. privacy wetgeving.

Herman Boon - Gezinsdienst:

Zondag 12 februari 2023 hopen wij Herman Boon te verwelkomen in



onze eredienst. Herman Boon Ministries heeft als doel om mensen te bereiken met de liefde van Jezus en mensen te trainen om een discipel van Hem te worden, zodat zij ook weer anderen kunnen trainen. Herman Boon is geboren op 6 juni 1958 en getrouwd met Jenny. Samen hebben zij vier kinderen. Herman groeit op in Den Helder en begint al jong met cabaretwerk. Vervolgens doet hij de lerarenopleiding met een verdieping in muziek, waardoor hij, naast cabaret, ook als muziekdocent voor de klas staat. In 1986, op zijn 28e, leert Herman op een bijzondere manier God kennen. In datzelfde jaar wint hij met zijn cabaretroep Zindroom het Cabaretfestival, het oudste en grootste cabaretfestival van ons land. Een jaar of acht later stopt hij als duo en gaat solo verder, omdat hij het cabaret graag wil gebruiken om het evangelie over te brengen. Naast zijn cabaretwerk is Herman nauw betrokken bij de door hem in 2004 opgerichte bijbelschool de Katapult in Den Helder, schrijft hij tal van kinderliedjes en maakt hij veel Cd's. Ook runde hij vijf jaar lang een School voor Theater en Evangelisatie. Sinds 2005 organiseert hij tiener- en kinderkampen. Zijn grootste passie is de laatste jaren het leiden van bidden en vasten conferenties. Hieruit is een verlangen ontstaan om in 2014 een gebedsschool en een gebedshuis op te zetten.

NODIG EEN VRIENDJE OF VRIENDINNETJE UIT!

Livestream:

Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd? U kunt live mee kijken naar onze erediensten via www.dearknoordwijk.nl of YouTube. Ook kunt u de diensten achteraf bekijken.

Bezoek ook onze website: **WWW.DEARKNOORDWIJK.NL**

Wilt u ook genoemd worden in het Olijftakje?

Meld u dan bij de redactie of olijftakje@dearknoordwijk.nl

Oudsten:

Robert van der Boon (vz)
Danny Krijgsman
Gustaaf Burmeister

Diakenen:

Gert Schoneveld
Vinder Quintero

Email adressen en Website:

Broederraad: Broederraad@dearknoordwijk.nl
Financiële raad: Financiëleraad@dearknoordwijk.nl
Informatie: Info@dearknoordwijk.nl
Olijftakje: Olijftakje@dearknoordwijk.nl
Website: www.dearknoordwijk.nl