

Het OLIJFTAKJE



De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

29e - 2023

17-09 t/m 24-09

zondag:

10:00u **Samenkomst**

Spreker: Br. Cees Bots

Opening: Br. Robert van der Boon

Woe. 19:30u Bijbelstudie

Br. Rinus Vooijs

Za. 09:00u Gebedsuur

Volgende week

10:00u **Samenkomst**

Spreker: Br. Robert van der Boon

Opening: Br.

Deut.29:29: „De verborgen (de geheime) dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd...“

Onlangs las ik een artikel in het Nederlands Dagblad over Noor, een jonge vrouw die diep in het occulte verstrikt zat, maar door Gods grote genade licht kreeg en uit de duisternis gered werd. Ze moest niets hebben van het geloof maar ze was wel zeer spiritueel en druk met mantra zingen, vrouwencirkels, trad uit haar lichaam en was bezig met een ceremonie van ayahuasca (drugs). Ze deed een brede spiritistische training met channelen, sjamanistisch werk en het ontwikkelen van kundalini-energie. Kort gezegd: ze zat diep in het occulte en de new age. Ze had contact met demonen en de dood was niet ver.

Niemand wist dat ze in een permanente staat van angst verkeerde. Ze zocht rust en heling in het boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en tijdens het lezen van een boek van een spirituele leraar kreeg ze zelfs een occulte ervaring die urenlang duurde. Het bracht geen vrede, maar ze ervoer een diepe duisternis, was depressief, hoorde stemmen en ze had 'contact' met demonen.

Deze zeiden haar dat ze haar polsen moest doorsnijden. Toen brak de hemel open. Er kwam een hand naar beneden en ze hoorde: *“Je bent een kind van God.”* Alle duisternis week en spoelde weg. Alleen Jezus bleef over. Ze vertelt dat vele mensen met dezelfde interesses als zij, het afgelopen jaar spontaan zijn aangeraakt door de heilige Geest en zich bekeerd hebben tot het Christendom. Veel spirituele mensen (new age) hebben momenteel enorme interesse voor het Christelijk geloof. Wat een geweldig getuigenis van Gods grote genade! Zelfs als mensen niet op zoek zijn naar Hem, wil Hij ze trekken met Zijn liefdeskoorden. Wat is God toch goed en groot. (lees: Rom.3:24, 1 Cor. 2:12 en Ef. 2:5-7) *“Kinderkens, wacht u voor de afgoden.”* (1.Joh.5:21), Jezus zegt: *“Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.”* Jezus zegt: *“Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”* (Joh.8:12)

Br. Gustaaf Burmeister.

Jarig deze week

18-09 José Duivenvoorde

19-09 Cees van Duijn

Luna van der Boon

20-09 Dico Meershoek

22-09 Joël van der Boon

23-09 Wim Hufner

24-09 Cobie van der Meijden

Salmon van der Boon

JESUS



YOU



1 okt. 40 jaar

DE ARK, Noordwijk

En de vrede van Christus,
tot welke gij immers
in één lichaam geroepen zijt,
regeren in uw harten;
en weest dankbaar.
Kolossenzen 3:15

IBAN nummers

ING: NL85INGB0000018763

gift aan:



de Ark (Gemeente)
= **Gif**t Gemeen =

gift aan:

**G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)**



Zending Algemeen



Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.

- ⇒ [Maria en Bayanda Hufner](#) (Zuid-Afrika)
- ⇒ [Marc en Jody v. Eijden](#) - (Frankrijk)
- ⇒ [Arend en Jolinda v. Dorp](#) - (Spanje)
- ⇒ [Jack en Nel Nugter](#) - (Nederland en België)
- ⇒ [Baan Pak Phing](#) en [Christina](#) - (Thailand)
- ⇒ [Karin v/d Bosch](#) - (Ethiopië)

- ⇒ [St Help on Helpen](#) - (Nederland)
- ⇒ [City of Life](#) - (Israël)
- ⇒ [Br. Rinus Kuyt](#)

Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders ... Wilt u een keer mee de straat op, neem dan even met Rinus Kuyt contact op.

Zondag gastspreeker:

Vanmorgen, zondag 17 september zal, met Gods genade, Cees Bots voor gaan. Cees wordt ook wel de hartjes dokter genoemd. Cees heeft eerder het boek: "Verander je hart, verander je leven" geschreven. Maar heeft nu ook een dagboek geschreven. We zien uit naar wat de Here zal gaan doen.

Bijbelstudie:

Woensdag 20 september zal, zo de Here wil, Rinus Vooijs voor gaan en samen met de bezoekers een gedeelte uit de Bijbel gaan bestuderen. Deze avond begint om 19.30u. Wees allen van harte welkom. **Thema:** Dankbaarheid

Volgende week zondag:

Deze zondag hopen oudste Robert van der Boon en zijn vrouw Karin weer in de eredienst te zijn na een vakantie in Kroatië. Volgende week zondag, 24 september, hoopt Robert voor te gaan. Robert is naast oudste ook voorzitter van de broederraad en preekt regelmatig in de eredienst.

40 jarig jubileum:

Op 1 oktober 2023 hopen wij, de Ark Noordwijk, ons 40 jarig jubileum te vieren. Naast een terugblik wat de Here allemaal gedaan heeft in de afgelopen 40 jaar zal het ook gevierd worden.

Huiskringen:

18 oktober hopen wij de huiskringen weer op te starten. Binnenkort maken wij de plaatsen, kringleiders en thema's bekend welke behandeld zullen worden tijdens de huiskringen.

Gemeenteavond:

Op woensdag 11 oktober 2023, hopen wij, met Gods genade een gemeenteavond te houden. Deze avond is toegankelijk voor onze gemeenteleden, die lid zijn middels het inschrijfformulier. Bent u nog geen lid en wilt u dit worden/zijn? Geef u dan snel op via www.dearknoordwijk.nl onder contact – nieuwe leden. Nieuwe leden krijgen automatisch bezoek vanuit de broederraad om elkaar zo beter te leren kennen en u uit te leggen wat het inhoud om deel uit te maken van onze plaatselijke gemeente. Ook is de broederraad beter in staat om wekelijks voorbede voor u te doen.

Voorbede:

Iedere zaterdagmorgen is er een uur van gebed in de Ark. Deze start om 9.00u. U bent allen van harte welkom.

Livestream:

Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd? U kunt live mee kijken naar onze erediensten via www.dearknoordwijk.nl of via YouTube. Ook kunt u de diensten achteraf bekijken.

Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL



Parkeren:

Vanaf heden is het mogelijk om met uw kraskaart te parkeren onder de parkeer garage van Azzuro. Deze kras kaart is voor € 0.50 te verkrijgen in de Ark. Hiermee kunt u 3 uur parkeren. De parkeergarage is schuin aan de overkant van de Ark. Wij hopen dat hiermee het parkeerprobleem is opgelost.

Huiskringen iedere even woensdagen van de maand

Locaties	Leiders	Tijdstip
Katwijk aan de Rijn	Robert van der Boon	woensdagavond 19.30u
Katwijk aan Zee	Rinus Vooijs	woensdagavond 19.30u
Noordwijk	Gustaaf Burmeister	woensdagochtend 10.00u
Valkenburg		woensdagavond 20.00u
Katwijk Noord/ Noordwijk	Danny Krijgsman/ Vinder Quintero	woensdagavond 20.00u

Oudsten:

Robert van der Boon (vz)
Danny Krijgsman
Gustaaf Burmeister

Diakenen:

Gert Schoneveld
Vinder Quintero

Email adressen en Website:

Broederraad: Broederraad@dearknoordwijk.nl
Financiële raad: Financiëleraad@dearknoordwijk.nl
Informatie: Info@dearknoordwijk.nl
Olijftakje: Olijftakje@dearknoordwijk.nl
Website: www.dearknoordwijk.nl