

Het OLIJFTAKJE



De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

23e - 2023

04-06 t/m 11-06

zondag:

10:00u **Samenkomst/Avondmaal**

Spreker: Open Doors

Opening: Br. Robert v.d. Boon

Woe. 19:30u Zendingsgebed

Vr. 20:00u Nacht v Gebed

Za. 09:00u Gebedsuur

Volgende week

10:00u **Samenkomst**

Spreker: Br. Robert v.d. Boon

Opening: Br. Jaap van der Wiel

Dankbaar

Een tijdje geleden hoorde ik het volgende verhaal:

Iemand vroeg aan een man. "Maakt het winnen van een loterij u blij?"

De man antwoordde: "Ja, dan zou ik wel erg blij zijn ja."

Waarop de andere man vroeg: "Dus geld maakt je blij?"

De man antwoordde: "Ja klopt".

Vervolgens vroeg de andere man: "Maar als je het geld krijgt, betekent dat wel dat je de volgende dag niet meer wakker wordt." "Zou je dan nog steeds het geld willen?"

De man antwoordde: "Nee, natuurlijk niet!"

De andere man concludeerde: "Dus eigenlijk vind je wakker worden meer waard dan het winnen van de loterij!"

We krijgen elke dag een nieuwe dag van God. Een nieuwe dag wat we meer waard vinden dan het winnen van een loterij. Laten we daarom elke dag in dankbaarheid leven. Het aannemen van een dankbare houding brengt ons dichterbij God en helpt ons Zijn liefde en trouw meer te waarderen.

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent: wees daarin overvloedig, met dankzegging [Kolossenzen 2:6-7]

Br. Danny Krijgsman



Gezelligheid kent geen tijd.
Een heerlijk moment om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
Psalm 118:24 - HSV

IBAN nummers
ING: NL85INGB0000018763

OpenDoors

NACHT VAN GEBED

voor de vervolgde kerk **van 20:00 - 00:00**
9-10 juni 2023
in de ARK

Voorbede:

Iedere zaterdagmorgen is er een uur van gebed in de Ark. Deze start om 9.00u. U bent allen van harte welkom.

gift aan:



de Ark (Gemeente)
= **Gift Algemeen** =

gift aan:

**G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)**



Zending Algemeen



Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.

- ⇒ [Maria en Bayanda Hufner](#) (Zuid-Afrika)
- ⇒ [Marc en Jody v. Eijden](#) - (Frankrijk)
- ⇒ [Arend en Jolinda v. Dorp](#) - (Spanje)
- ⇒ [Jack en Nel Nugter](#) - (Nederland en België)
- ⇒ [Baan Pak Phing](#) en [Christina](#) - (Thailand)
- ⇒ [Karin v/d Bosch](#) - (Ethiopië)

- ⇒ [St Help on Helpen](#) - (Nederland)
- ⇒ [City of Life](#) - (Israël)
- ⇒ [Br. Rinus Kuyt](#)

Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders ... Wilt u een keer mee de straat op, neem dan even met Rinus Kuyt contact op.

Open doors:

Zondag 4 juni hopen wij een spreker te verwelkomen van Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Voorbede:

Zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet steunen wij een aantal zendelingen. Deze gelovigen hebben naar hun persoonlijke roeping van God geluisterd en zijn gegaan in gehoorzaamheid. We denken aan Maria Hufner in Zuid Afrika, City of Life in Israël, Light for Asia in Thailand. Maar we bidden ook voor zendelingen in Spanje, Frankrijk, Engeland en Nederland. Maar we bidden ook voor onze eigen gemeente de Ark en er is ruimte om te bidden voor uw geliefden die het moeilijk hebben of de Here nog niet kennen. Deze voorbede is woensdag 7 juni om 19.30u in de Ark. Er is een leger van bidders nodig om verandering teweeg te kunnen brengen. Zonder gebed komt er weinig van de grond. Maar als we de Here zoeken dan kan dat grote invloed hebben.

Open doors Nacht van Gebed a.s. vrijdagavond:



op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Iran, Syrië en Vietnam. Vorm een biddende eenheid voor onze vervolgde broers en zussen:

doe mee met de Nacht van Gebed.

Op vrijdag 9 juni is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. Ook in de Ark zullen we hieraan meedoen vanaf 20:00u tot 00:00u. Ben je erbij?

Volgende week zondag:

Zondag 11 juni hoopt Robert van der Boon voor te gaan. Robert is oudste en voorzitter van de gemeente de Ark. We zien uit naar de grootheid van onze God.

BBQ:

Geliefde gelovigen. Op zondag 25 juni 2023 hopen wij met de gemeente te BBQ-en. Deze is gratis en u kunt iemand uitnodigen. Vanaf vanmorgen kunt u zich inschrijven.

Doe dat z.s.m. i.v.m. inkopen.

We zullen ook een springkussen laten komen voor de kinderen. Er komt nog een lijst voor wat u eventueel kunt meenemen.



Straatsamenkomsten:

Voor de komende straatsamenkomsten is het mogelijk om mee te werken voor 1 of meerdere zondagen. Denk aan opbouwen, afbreken, logistiek, getuigen en voorbede etc.. Er hangt een lijst in de zaal waarop u kunt aangeven welke zondag(en) u mee wilt werken en wat u graag wilt doen. Geef u z.s.m. op! We hopen, met Gods genade, de volgende zondagen op straatsamenkomsten te hebben: 2, 16, 23 en 30 juli + 6, 13, 20 en 27 augustus. We zijn uiteraard afhankelijk van het weer. Bij regen en of teveel wind zullen wij de samenkomst verplaatsen naar ons gebouw op het Pickeplein. De straatsamenkomsten beginnen niet om 10.00u maar om 10.30u. Er wordt op straat, na de dienst, ook koffie/thee geschonken. Tijdens deze samenkomsten is er geen crèche. De oudste crèche-kinderen kunnen mogelijk aansluiten bij de zondagschool. Voor vragen kunt u zich melden bij Robert v.d Boon.

Ouders:

Wij zijn zeer gezegend door de Here met veel kinderen in de samenkomsten. God houdt van kinderen. Zelfs moeten wij worden als de kinderen. Kinderen hebben iets wat wij, volwassenen, blijkbaar niet van nature bezitten. Na de samenkomst kunnen kinderen vrij spelen op ons eigen terrein. Het is niet de bedoeling dat onze kinderen, zonder hun ouders, van het terrein af gaan. Onze burens hebben gemeld dat onze kinderen verstoppertje spelen in hun tuin. Zij waren zeker niet boos maar eerder begripvol maar wilden dit wel melden. Wij willen de ouders vragen om dit met hun kinderen te bespreken en dat de kinderen NIET van ons terrein af mogen zonder toezicht.

Parkeren:

Eerde was aangegeven dat we per juni gebruik konden maken van de parkeergarage onder Azzuro, schuin aan de overkant van onze gemeente. Maar dat is verplaatst naar 1 juli. De gemeente Noordwijk is in afwachting van een speciale scan-auto. Wij, de bezoekers van de Ark, kunnen gebruik maken van de parkeer KRAS kaart. Deze kaart kost € 0.50 en is verkrijgbaar in de Ark. Met deze kaart kunt u 3 uur parkeren. Deze kraskaart is ook geldig in de parkeergarage onder Azzuro.

Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL

Wilt u ook genoemd worden in het Olijftakje?

Meldt u dan bij de redactie of via:

Olijftakje@dearknoordwijk.nl

Oudsten:

Robert van der Boon (vz)
Danny Krijgsman
Gustaaf Burmeister

Diakenen:

Gert Schoneveld
Vinder Quintero

Email adressen en Website:

Broederraad: Broederraad@dearknoordwijk.nl
Financiële raad: Financiëleraad@dearknoordwijk.nl
Informatie: Info@dearknoordwijk.nl
Olijftakje: Olijftakje@dearknoordwijk.nl
Website: www.dearknoordwijk.nl